



# TUSSEN RUISEND RIET

3e Jaargang, nr 1 februari 2023



**Colofon**

**Alles rond lidmaatschap, vergunningen en ledenadministratie:**  
**Postadres:**

Sportvisserij Nederland  
Postbus 162, 3720 AD Bilthoven  
0900 2025358 (E1, -/geprek)  
Ledenadministratie@vispas.nl

**Algemeen correspondentie-adres:**  
info@hswaddinxveen.com

**Meldpunten calamiteiten:**

- Onno Konijn: 06 - 235 806 09
- Politie: 0900 - 8844
- BOA's: 14 - 0182
- BOA's bellen/app: 06 - 388 250 30
- info@hswaddinxveen.com

**Terugvangstmeldingen karper:**  
skpwaddinxveen@gmail.com

**Redactie**

"Tussen Ruisend Riet" / website  
Peter Loef  
info@hswaddinxveen.com

**Druk en Opmaak**

"Tussen Ruisend Riet"  
Drukkerij A2, Waddinxveen

**Voorzitter:**

Peter Loef  
voorzitter@hswaddinxveen.com

**Secretaris:**

Vacature

**1e Penningmeester:**

Nico Smith  
info@hswaddinxveen.com

**Bestuurders:**

Patrick van Esseveld  
Ronald Hoogebrug  
Onno Konijn  
Peter Loef  
Niels van der Meer  
Nico Smith  
Martijn de Wit

**Voorzitter Controleurscommissie:**

Onno Konijn  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Jeugdviscommissie:**

Martijn de Wit  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Karpercommissie:**

Nico Smith  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Roofviscommissie:**

Kuno Mooren  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Waterkwaliteit en**

**Visstandbeheer:**

Nico Smith  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Wedstrijdcommissie:**

Rinus Reichard  
rreichard@casema.nl

**Voorzitter Witviscommissie:**

Martijn de Wit  
info@hswaddinxveen.com

**Voorzitter Zeeviscommissie:**

vacature



**Foto's van het kwartaal**

In iedere uitgave van ons blad plaatsen we een bijzondere foto. In deze uitgave is het een foto van Nico Smith met een op een Nederlands water gevangen zalm. Een unieke vangst voor een Nederlands water.



Op het moment van schrijven van dit voorwoord zit ik in Zuid Frankrijk, aan een prachtig besloten idyllisch meertje genaamd Badgers Holt. Precies, ik ben aan het vissen met vismaat Marcel van Leeuwen. In een artikel in dit nummer een achtergrondverhaal over dit voor ons geweldige avontuur!

We hebben een druk verenigingsjaar 2022 achter de rug. Vandaar dat we in 2022 niet tot drie of vier nummers van Tussen Ruisend Riet zijn gekomen. Voor 2023 proberen we tot 3 nummers te komen.

Wat hebben we dan in 2022 gedaan? Binnenkort schrijven we dit op een jaarverslag wat we net als de vorige jaren zullen publiceren op onze website. Maar voor nu een kleine opsomming. Allereerst hebben we twee schoonmaakdagen gehad waarvan we er inmiddels één omgedoopt hebben tot Onderhoudsdag. Ook hebben we weer een Jeugdviscursus georganiseerd en aan de Petteplas hebben we een Jeugdvis Karperkamp gehad. En eindelijk na een lange tijd mochten we weer samen met de Gemeente Waddinxveen om tafel. We hebben kennis gemaakt met twee nieuwe wethouders. We verwachten veel van hun in het weer op gang brengen van het periodiek overleg wat we met de Gemeente hadden. In het staartje van het jaar hebben we onder leiding van onze nieuwe voorzitter van de Roofviscommissie Kuno Mooren op 26 november 2022 de eerste Roofvisjeugddag gehad. We mochten hiervoor aanhaken bij de georganiseerde dag van de GHV Groene Hart. Maar centraal in 2022 stond het 60-jarig jubileum van onze vereniging.

In dit nummer gaan we op veel van de genoemde onderwerpen in. Daarnaast schijft Martijn Snel weer een prachtig verhaal over het roofvissen en heeft Guus Bras, vislegende Hans van der Kleij uit Gouda geïnterviewd. Hans heeft een aantal prachtig visverhalen geschreven, heeft een paar boeken op zijn naam staan en heeft zelfs een heus visserijmuseum opgezet. En zoals gezegd zijn Marcel van Leeuwen en ondergetekende na 30 jaar weer terug geweest naar deze unieke plek met unieke karpers. Op de betreffende plek is er zelfs geen WIFI! Er is weer een bijzondere foto geplaatst. En wat dacht u van de foto op de voorkant. Ook dat is Nico Smith met een prachtige baars.

Ook een artikel over de Visvergunning 2023. Op veler verzoek van onze leden zullen wij in 2023 geen fysiek vergunning boekje met regels meer verstrekken, maar hebben we onze regels opgenomen op de website en hopen we dat tegen de tijd dat dit nummer op de mat valt de regels ook in de Visplannerapp zijn opgenomen.

Naast dit nog veel meer. Kortom, weer een bomvol nummer met veel verhalen en foto's. Wij wensen alle leden ontzettend veel plezier met het lezen van het blad en bekijken van de foto's. Maar bovenal wensen wij jullie voor 2023 allereerst alle gezondheid en plezier en heel veel mooie momenten aan de waterkant. Als vereniging zullen wij er in 2023 ook weer van alles aan doen om jullie zo fijn mogelijk van jullie hobby te laten genieten!!



Mede namens het bestuur,  
Peter Loef  
Voorzitter HSW Waddinxveen  
info@hswaddinxveen.com of 0651264322

**In dit nummer**

• Foto van het kwartaal	2
• Voorwoord van de voorzitter	3
• Vergunningenboekje	4
• Bijeenkomst Verplaatsing Karpers	4
• De Man of Vrouw achter de Visser	5
• Jeugdviscursus 2022	8
• Karper Jeugdviskamp	12
• Roofvis Jeugdochtend	14
• Nieuws uit de Roofviscommissie	16
• Jubileum	19
• Polderroofvissen met licht materiaal	22
• Prijsuitreiking Wedstrijdcommissie	24
• Twee Karperrotten	25
• Wist je dat	29
• Puzzel	30
• Agenda	32

## GEEN FYSIEK VERGUNNINGENBOEKJE MEER 'MAAR LEES WEL DE REGELS OP DE WEBSITE!'

Door: Peter Loef

Als vereniging zijn wij huurder van onze wateren. De A verhuurder is de Gemeente Waddinxveen. Het is belangrijk dat wij ons als goede huurder gedragen. Daarvoor hebben wij regels opgesteld die in ons vergunningboekje zijn opgenomen en ieder lid verplicht is te lezen. Met deze regels willen we tegelijkertijd ervoor zorgen dat wij zorg hebben voor de vissen in onze wateren, de natuur rondom onze wateren en de bewoners van Waddinxveen niet tot overlast zijn. Maar hoe zorg je er nu voor dat de vissers onze regels ook lezen?

Een eerlijke vraag aan u, heeft u het vergunningboekje wel eens doorgenomen of heeft u wel eens op de website gekeken naar de regels die in dat vergunningboekje staan? Eerlijk zeggen? Daarom hadden we ook als regel dat iedere visser verplicht is dit boekje bij zich te hebben als hij aan het vissen is en het ook getekend moet hebben. Nog geen garantie natuurlijk dat de regels gelezen zijn, maar ja....

## BIJEENKOMST: HOE VERPLAATSEN KARPERS ZICH DOOR DE NEDERLANDSE WATEREN?

Door: Peter Loef

Op 4 november jongstleden organiseerde de karperscommissie van de HSV Groene Hart afdeling VWP Gouda en de Karperscommissie Waddinxveen (KCW) van de HSV Waddinxveen een avond waar achtergrondinformatie werd gegeven over hoe de karpers zich door de openbare Nederlandse wateren verplaatsen. Een avond waar 34 leden met elkaar een hele leuke avond hadden.

De aanwezigen luisteden naar het verhaal van Joris Weitjens. Een autoriteit op het gebied van uitzettingen en de geestelijk vader van de SKP-projecten. Wat heeft deze man ontzettend veel voor de karpervisserij in Nederland betekend en doet dat nog steeds! Wat een kennis, wat een data en hoeveelheid vissen heeft deze man gezien en in zijn hoofd. Onwijs interessant

De controleurs hebben menige discussie met leden gehad die óf geen boekje hadden ontvangen van Sportvisserij Nederland, óf het boekje vergeten waren mee te nemen óf het per abuis hadden weggegooid. De controleurs vroegen de leden in die situaties de spullen in te pakken. Dit heeft aan de waterkant voor hele nare situaties geleid. Waarvoor nog veel respect en waardering voor het werk van onze controleurs. Leden gaven ons in hun weerwoord te kennen het ouderwets te vinden in dit digitale tijdperk dat wij nog werkten met een fysiek boekje. Ook waar natuurlijk, daarom hadden we al twee jaar de regels op de website staan (onderaan op de homepage). Het boekje was een extra stimulans en een stok achter de deur de regels gelezen te krijgen.

Ondanks ons dilemma hoe de regels gelezen te krijgen, hebben we tóch besloten af te stappen van het fysieke vergunningboekje en de regels alleen nog op onze website te zetten en hopelijk ook in de visplannerapp. Dus per 1 januari 2023 geen fysiek boekje met regels meer, maar de regels op de website en in de Visplannerapp.

Wij gaan er als bestuur vanuit dat u als lid de regels op de website doorleest. Ze staan er inmiddels al drie achtereenvolgende jaren op. Wij vertrouwen op jullie medewerking. De controleurs zullen zo af en toe tijdens controles bij jullie checken of er naar de regels gekeken is.

het trekgedrag van de karpers. Hiermee blijkt nog maar weer eens het belang van de terugvangstmeldingen.

Het was bovenal heel gezellig. Iedereen lekker met elkaar in gesprek wat tot laat in de avond duurde. Niels Koetsier kwam met een geweldige verrassing door ons te vertellen dat hij het voor elkaar had gekregen dit najaar ook karpers op de Gouwe te mogen uitzetten. Dit tot aan Waddinxveen toe. Hij werd bedankt voor zijn inzet, een SKP project zelfs bij ons voor de deur. Heel bijzonder!!

Valentijn van Schooneveld had voor wat heerlijke luchtjes gezorgd door boilies en liquits van Global Carp Products mee te nemen en uit te stallen!

De samenwerking met de vissers uit Gouda begint langzaam vorm te krijgen. Kijk ook naar het artikel over het roofvissen voor de jeugd wat we op 26 november hebben gedaan. Samenwerking is altijd het resultaat van 'de klik' tussen mensen en er gezamenlijk wat van willen maken. Dat is aanwezig dus gelukkig dat de leden het deze avond ook naar hun zin hadden.

## HANS VAN DER KLEIJ, HET VERHAAL VAN EEN BEVLOGEN VISSER UIT GOUDA

Door: Guus Bras



In dit artikel beschrijf ik het interview met Hans van der Kleij. Hans is al meer dan 30 jaar mijn trouwe vismaat en echte vriend. Vanaf zijn zeventienjarige jaar ging Hans al vissen in de sloot aan de Kanaalstraat in Gouda waar hij woonde. Dit was in de wijk die als naam had 'Het rode dorp'. Het visrecht op deze sloot was in handen van de Visvereniging 'I B I V I' opgericht in 1962. De vader van Hans, Piet van der Kleij, was een van de oprichters van deze visvereniging. De leden in die tijd waren voornamelijk Brasemvissers. In Gouda waren er in die tijd veel wijken met een eigen visvereniging.



Hans zag als kleine jongen van 6 jaar oud, deze vissers in lange leren jassen met lange bamboestokken de ene na de andere brasem vangen. Al snel mocht hij mee met zijn vader Piet en keek zijn ogen uit. Met eerst een bamboe hengeltje werden de eerste voortjes gevangen. Hans was zo trots als een pauw en zocht daarna zijn eigen weg en probeerde wat grotere vissen te vangen. Dat was het begin van

een lange viscarrière. Met een mooie volglas werphengel van 1.80 meter werden ook al de eerste karpers gevangen op een grote pluim of broodvlok. Hans vist op dit moment nog steeds met veel plezier.



Hans kocht in die periode zijn eerste karpersboekjes zoals 'Sluimerend dynamiet', dit boekje verslond hij als de lekkerste snoepjes die je kon bedenken. De boekjes lagen ook altijd onder zijn kussen, ieder uurtje wat over was werd dit boekje opnieuw gelezen. Hans zijn kennis groeide heel snel. Iedere dag werd wat hij gelezen had in de praktijk gebracht.



In de jaren hierna breidde Hans zijn viswateren uit en werd er ook op andere plekken in Gouda gevestigd. In de vele mooie putten en parkvijvers in Gouda werd menig karpers gevangen.

In 1974 overleed Hans zijn vader en lag het vissen een aantal jaren stil. Na zijn trouwen in 1979 werd het karpervissen weer volop opgepakt. Hans las in die tijd vele boeken van Rini Groothuis en J.B.de Winter. 'Hij las ze helemaal stuk', zoals Hans dat beschrijft. Het waren stuk voor stuk prachtige verhalen waardoor zijn passie voor het penvissen op karpers werd geboren. Zijn keuze voor viswateren werd hierdoor bepaald.

Hij viste vooral op de zogenaamde 1e en 2e put en aan de Oude IJsseldijk richting Haastrecht en in de vijver van het IJsselplantsoen.



Een prachtige schubkarper uit de 2de put



Foto's IJsselplantsoen

Dit was ook de periode dat hij met zijn zwager Ron vele uren ging pen vissen. Een ander prachtig viswater was in die tijd de Westerkade. Hans viste er vanaf 1987. Ook dit water had zijn eigen hengelsportvereniging die ook zorgde voor visuitzettingen. In 1980 was op dit viswater, een voor die tijd apart ras spiegelkarper uitgezet: de zogenaamde Aischgrunders. Dit ras is toen bij ons in 1980 in de Petteplas uitgezet. Ik schreef hierover in een vorig nummer van dit blad.



De vriendschap tussen Hans en ondergetekende is ontstaan in 1989. Samen hadden we toen ook een eigen karpclub opgericht, genaamd "de Goudse Spiegel". Deze club bestond toen uit ongeveer 20 karpvissers uit Gouda en Waddinxveen. Er werden gezellige en leerzame bijeenkomsten georganiseerd zoals die nu ook georganiseerd worden door onze eigen Karpcommissie (KCW).



Foto kaartje lidmaatschap.

Vanaf begin jaren '90 werd met grote regelmaat in Benschop, Montfoort, Zevenhuizen en een aantal polderwateren op karp gevist. De avonturen waren talrijk zo ook de vangsten. Vaak begrepen de lokale vissers onze manier van penvissen totaal niet. Kreten als 'waar ligt je dobber', 'kijk uit voor het kreukelblad', ze begrepen er niets van. En door het stampen met hun voeten, zo ervaren wij dat omdat zij totaal niet begrepen dat we vlak aan de kant zaten te vissen en je dan bijna moest sluipen schoot er regelmatig een weg. We keken dan maar ff de andere kant op en gingen vrolijk verder. De vangsten kwamen toch wel weer.



Foto links: Mijn hond `Bono` ging graag mee vissen en werd al snel Hans zijn grote vriend.

Foto rechts: Een prachtige schubkarper uit een befaamd AZHB water.

Door het jaar heen werd er in het voorjaar, zomer en vroeg najaar op karp gevist. Vanaf november tot en met maart werd veel op roofvis gevist. Dit werd vooral gedaan met kunstaas en met dood aas.



De 2 visvrienden voor aanvang van een snoeksessie aan de Alpherwetering te Waddinxveen.



Een prachtige poldersnoek en een metersnoek gevangen op dood as.

Er volgde in deze tijd ook nog een drukke bestuursperiode voor Hans bij de VWP te Gouda, waarin Hans zich vooral bezighield met visstandbeheer en het pachten van nieuw viswater in de Krimpenerwaard. Na ruim 20 jaar verliet Hans het bestuur van de VWP en werd het sociale aspect van de visserij vooral belangrijk voor hem. Hans stortte zich overigens nog tijdens zijn periode bij de VWP op het schrijven van boeken. In 2001 verscheen het jubileumboek voor de VWP en na zijn vertrek bij de VWP volgde in 2017 het standaardwerk "Visschen op zijn Gouds". Hierin wordt de georganiseerde hengelsport in de regio Gouda nauwkeurig besproken.



In 2018 trad Hans toe tot het bestuur van de hengelsportvereniging 'AZHB' en heeft het polderwater voor deze visvereniging in kaart gebracht.

Een andere grote passie van Hans mag in dit artikel niet vergeten worden. Vanaf 2004 is hij begonnen met het verzamelen van oude hengelsportspullen en visgerei. Hans voelde de behoefte om de romantiek van het vissen uit zijn jeugd weer zichtbaar en tastbaar te maken. Dit was het begin van een werkelijk prachtige en omvangrijke hengelsportcollectie zoals molens, splitcane hengels, kunstazen, baarstonnetjes, medailles enzovoorts. Vele uren brengt Hans door in zijn eigen (privé)museum. "De tijd van toen is verdwenen, maar de herinneringen zullen voor altijd blijven.": benadrukt Hans.



Foto: Marianka Peters

Tegenwoordig vist en verzamelt Hans nog altijd. Zijn beschikbare vrije tijd besteed hij aan karpvissen in het voorjaar en zomer en snoekvissen in het najaar en de winter. Het 'heilige moeten' is er 'gelukkig' wel af en is het hem vooral te doen om zijn sociale contacten langs de waterkant.



Mensen die wellicht nog oude hengelsportspullen, oude foto's, medailles en wat dan ook over hebben, kunnen contact opnemen met Hans via email [clasicangler@hotmail.com](mailto:clasicangler@hotmail.com)



Door: Peter Loef

Na het succes in 2021 hebben we als vereniging ook in 2022 weer een Jeugdviscursus georganiseerd. Wederom waren Martijn de Wit en Arie van Sluijs degenen die hier leiding aan hebben gegeven. Anders dan in 2021 konden we nu ook het theoretische deel van de cursus organiseren. Vorig jaar konden we door corona alleen buiten aan de slag. Nu hebben we op vier woensdagavonden ook binnen de beginselen van het vissen bijgebracht. We hebben hiervoor het lesmateriaal aangeschaft wat door Sportvisserij Nederland is ontwikkeld. De laatste cursusdag was 2 juli 2022 en was een praktijk dag bij de Petteplas. We begonnen om 10.00 uur en om 13.00 uur was de prijsuitreiking en de uitreiking van de diploma's.

De auto met materialen werd om 7.45 uur met spullen volgeladen! Snel koffie voor iedereen en naar het water. Daar alles opzetten en de stenen 'poepvrij' maken. Zelfs al had de gemeente dat de dag ervoor al gedaan, door het enorme aantal eenden en ganzen moesten we dit op de dag zelf nog een keer doen. Alles liep gesmeerd en waren we als vrijwilligers weer klaar om de kids te ontvangen. De vangsten gedurende de dag waren jammer genoeg niet heel erg goed. De vissen hadden er niet zo veel zin in. Ondanks dat werden er toch nog hele mooie vissen gevangen. Natuurlijk ben je altijd af-



hankelijk van de plek die je krijgt toebedeeld. De winnaars van de wedstrijd waren de volgende:

1. Lennon Huisman
2. Seth Rosenboom
3. Lizzy Zijderhand

Lennon had 9 vissen en de nummers 2 en 3 beiden 6. Om de nummer 2 en 3 te bepalen keken we naar wie van die twee de grootste had gevangen.

De grootste vis werd gevangen door Nathan Romijn. De vis was 28 cm!!

Ook werd er door Nathan Romijn een baarsje gevangen. Dit was een gelegenheid voor Martijn Snel, onze roofvisspecialist, die uitleg kon geven over dit visje, waar je het kunt vangen en hoe het zich ge-



draagt in het water. Bijzonder informatief. Leuk dat een aantal van de deelnemers ook al eens een prijs had gewonnen met het invullen van 'de woordzoeker' die in iedere uitgave van ons clubblad wordt gezet. De winnaars staan ook met een foto in het blad. 'Kinderen, vul hem in!' hier een link naar de website waar de eerste nummers van ons clubblad zijn terug te vinden: <https://www.hsvwaddinxveen.com/clubblad-tussen-ruisend-riet/>

Om 12.30 uur was er voor iedereen een lunch met broodjes, er was wat te drinken en een zakje chips.

Bij de prijsuitreiking werden ook de sponsors bedankt John Amerongen van Timmerbedrijf van Amerongen, Dion Demouge van <https://tandart-spraktijkdeboemerang.nl/>

De kinderen kregen allemaal een diploma en een tas met verrassingen! Een van die verrassingen was een Jeugdvispas voor de wateren van Waddinxveen. Voor de winnaars (1, 2 en 3 en de vanger van de grootste vis) een bon om te besteden bij hengelsportzaak De Spot in Waddinxveen.

Ook de vrijwilligers werden bedankt: Martijn de Wit (projectleider), Arie van Sluijs (meester), Martijn Snel, Onno Konijn, Ronald Hoogerbrug, Aart Van 't Hof, Peter de Wit (fotografie en EHBO), Nico Smith en Patrick van Esseveld.



Leuk dat de ouders aanwezig waren bij de prijsuitreiking. Dat gaf alles een feestelijk tintje!! Ook ziet het bestuur van HSV Waddinxveen dit als een blijk van waardering van de ouders. De ouders bedankten de organisatoren. Leuk en wij hebben het graag gedaan. Voor de kinderen een herinnering voor het leven en wie weet is er een zaadje geplant voor een leven lang passie voor hengelsport !! Ditzelfde is gebeurd bij meerdere van de vrijwilligers die aanwezig waren.

We hebben heel veel foto's gemaakt. Peter de Wit heeft hiervoor gezorgd. We konden deze niet allemaal in dit nummer plaatsen. We hebben ze inmiddels wel op de website geplaatst.



Schults  
Timmer- & Bouwbedrijf

- Professionele service
- Altijd de scherpste prijs
- Altijd offerte op maat

Lindengarde 46, 2742 TK Waddinxveen  
tel 0182 764376  
[info@schultsbouw.nl](mailto:info@schultsbouw.nl) | [www.schultsbouw.nl](http://www.schultsbouw.nl)

Door: Nico Smith

Vrijdag 24 juni is het Karper Jeugd Vis Kamp bij de Pette van start gegaan. Onderdeel van een initiatief van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Onder leiding van Nico Smith als projectverantwoordelijke waren al weken van tevoren de voorbereiding in volle gang. Uiteindelijk 8 jongens visten in koppels rondom de Pette. Tussendoor met elkaar eten en verschillende activiteiten. Bij ieder koppel was begeleiding van tenminst een volwassen vrijwilliger.

De kids kregen bij aanvang een prachtig pakket van PB Products Catches en aas van <https://globalcarpproducts.com/> Zelfs een tandenborstel en tandpasta van sponsor <https://tandartspraktijkdeboemerang.nl/> Sponsor <https://cafetariadebulldog.nl/> verzorgde de lunches en het avondeten.

Er werd ook life ingebeld door Michiel Pilaar van KWO (Karper World Online). Tijdens dit contact ving een van de deelnemers een karper. Wanneer er een persoonlijk record wordt gevangen krijgt de visser



een emmer water over zich heen. Leuk dat dit tijdens dit kamp ook gebeurde!

Namens het bestuur dank aan alle vrijwilligers en sponsoren. Zonder hen is dit écht ondenkbaar. In 2023 zullen we opnieuw een kamp organiseren.



Door: Kuno Mooren

Om 8:45 uur werden de stoere meiden en jongens en alle vrijwilligers en begeleiders, verwacht bij Het Wapen van Stolwijk in Stolwijk dus! Buiten voor de deur stonden al een aantal vrijwilligers met elkaar te praten. De meesten pikte je er zo uit, mooie outdoor outfits. Het was voornamelijk de kleur groen wat opviel! Eenmaal binnen kwamen wij in een warm bad terecht. We hadden nog niets gedaan maar werden gelijk al bedankt voor de aanwezigheid!

Al snel nam Wilbert het woord, hij is immers de organisator. Ongeveer 30 jeugdige deelnemers! De gemiddelde leeftijd lag denk ik op 9 of 10 jaar oud. Een mooie leeftijd om de leergierige kinderen wat bij te brengen hoe te vissen op roofvis, welke hengels er zijn en hoe deze te gebruiken. Wilbert riep de begeleiders op naar voren te komen, en riep vervolgens de kinderen welke bij die begeleiders werden ingedeeld. Wij hadden met ons clubje 8 kinderen. En ons clubje bestond uit 3 vrijwilligers/begeleiders, Thijs Pols, Hans Mooren en Kuno Mooren. De kinderen die nog geen geldige vispas hadden kregen er 1 uitgereikt voor 1 dag. En de kinderen die geen hengels hadden kregen er 1 in bruikleen. Dat waren overigens hele mooie hengels met fijne molens een onderlijn en een doosje kunstaas. Toen wij klaar waren om te vertrekken kwam er nog 1 kind bij samen met zijn vader, wat het totaal aantal kinderen uit Waddinxveen op 9 zette! Ik was daar erg blij mee. Het is toch leuk als je inzet hiermee wordt bekroond.

Thijs komt van origine uit die regio dus wist wel waar de mooie visspots waren! Kinderen verdeeld over de auto's, ik had er 3 mee. Wat heb-

ben we een lol gehad onderweg. Eenmaal aangekomen, de spullen klaarmaken voor gebruik, ik had de laatste hengel nog niet in orde of Grace riep al "IK HEB BEET!!!" En ja hoor, binnen enkele minuten was de eerste snoek al gevangen. Geen mega monster, maar met 40cm in lengte was zij wel mooi de eerste die een vis gevangen had!! Ik hoorde de gasten om mij heen al zeggen; "Jemig, we hebben nu al verloren en nog van een meisje ook! Dat maakte ze extra gemotiveerd om er ook snel 1 te vangen.

Iedereen begon met werpen, bij de ene ging dat als vanzelf (die hadden waarschijnlijk al vaker met een werphengel gevist) voor de ander was het allemaal wat onwennig. Zo simpel is dat ook helemaal niet, als je nog nooit een werphengel in je handen hebt gehad! De molen in de juiste stand, lijn op de wijsvinger, beugel open, kijken waar je heen wilt richten, om je heen kijken of het veilig is om je hengel een zwieper te geven, op tijd je wijsvinger loslaten, om vervolgens snel de beugel weer te sluiten om te kunnen binnenhalen voordat het aasje op de bodem ligt.... zijn best een hoop handelingen! Voor de doorgewinterde visser een makkie, maar ook wij hebben het moeten leren. Uiteindelijk na een half uurtje zag ik dat iedereen het onder de knie kreeg, hoorde her en der kunstaas in het water plonsen en als er ergens een snoek aan het jagen was zag je alle kinderen als mieren naar die kolk toe rennen! Ivar was de tweede die een mooie rover aan de haak sloeg, een pracht snoek van 72cm!!

Niet heel veel later kwam onze eigen voorzitter Peter Loef ook een kijkje nemen en was al snel getuige van een pracht vangst! Boaz ving zijn allereerste poldermonster, ook een snoek van wel 69cm!! Wat een trotse kinderen hadden wij in

onze groep. Richting kwart voor 12 reden we terug naar Het Wapen van Stolwijk om gezamenlijk een heerlijke maaltijd te nuttigen. Kinderen een frietje met een snack en de begeleiders overheerlijke erwtensoep met 2 belegde broodjes en een snee bruinbrood met spek! Dat hadden ze toch even geweldig goed geregeld.

Na het eten zijn Thijs en Hans weer met een groepje gaan kunstaas werpen. En ik ben met een groepje met dood-aas gaan vissen. Helaas niets meer gevangen, maar heb wel goed kunnen uitleggen hoe dit werkt, waar ze op moeten letten en dat geduld een heel belangrijk punt is met vissen! Ik herkende veel van mijzelf in die knapen van toen ik nog jong was.

Om 15:00 uur zijn we weer aangekomen bij het Wapen, en kregen de kinderen nog wat mooie visspulletjes! Allemaal gesponsord.

Wat een geweldige leuke dag hebben wij met zijn allen neergezet. Mijn dank gaat uit naar GHV Groen Hart, Wilbert, Wapen van Stolwijk en alle vrijwilligers. En een extra dank aan Thijs, Ivar en Hans. Zonder hen had ik het nooit kunnen doen zoals we het nu gedaan hebben. De kinderen hebben volgens mij een prachtige dag gehad. Dat er nog maar vele mogen volgen!

Fish-onnnn!!





## KUNO MOOREN STELT ZICHZELF VOOR EN GAAT IN OP ZIJN PLANNEN

Door: Kuno Mooren

Kuno Mooren is sinds 1 oktober 2022 voorzitter van de Roofviscommissie. Hij volgt hier Martijn Snel op. Martijn is nog steeds actief betrokken bij de vereniging en schrijft in ieder blad nog artikelen over roofvissen en hij is vrijwilliger bij het jeugdvissen. In dit nummer stelt Kuno Mooren zich voor en wat hij met de roofviscommissie van plan is. Van een van zijn eerste daden wordt in dit blad verslag gedaan. Dat is de roofvisactiviteit voor de jeugd op 26 november 2022. Als bestuur zijn we erg blij met het feit dat Kuno deze rol als vrijwilliger in wil zetten. Hij krijgt hier alle steun en support bij. Zijn enthousiasme is aanstekelijk, dat zullen jullie wel lezen in dit stuk waar Kuno is voorstelt.

Mijn naam is Kuno Mooren, geboren op 7 maart 1980 en opgegroeid in Waddinxveen. Omstreeks eind jaren '80 ben ik veel gaan vissen met Patrick van Esseveld. Patrick was vanaf 1983 al mijn achter buurjongen. Vele avonturen meegemaakt waaronder ook veel aan de waterkant. Destijds nog veel met brood op voorns, giebels, brasems en zeelten. Soms gingen we regenwormen spitten, dan vingen we ook mooie baarzen! De hele buurt wist altijd precies wanneer wij met wormen gingen vissen, want dat was het onberispelijke gazonnetje langs de sloot een en al gatenkaas! Wormen vangen was voor ons het belangrijkste, hoe het er uit ziet was altijd bijzaak...



Ook met mijn vader Hans liep of zat ik vaak aan het water, met de hengel, schepnet, zelfgemaakte bootjes of een vlot. Van hem heb ik geleerd dat vissen ook een stuk geduld is en dat de aanhouder altijd wint.

In de loop van de jaren '90 ben ik met Patrick samen gaan vliegvisseren, we bonden (maakten) onze eigen vliegen, en struinde daar dan de polders en sloten mee af. Vervolgens was vissen voor mij meer een mooi weer hobby aangezien ik altijd 4 hobbies tegelijk had. Zo heb ik de afgelopen 8 jaar niet heel veel gevist, alleen als het zonnetje scheen en natuurlijk in de herfst en winter met kunstaas gooien als het mooi weer en windstil was. Dit alles veranderde 1,5 jaar geleden, toen wij voor de tweede keer op vakantie gingen naar Zweden! Het gebied Tingsryd/Kronoberg waar mijn zus en haar man al een aantal jaar wonen. Bij hun in het dorp Woont Duncan Carter, een uit Nederland afkomstige fanatieke roofvisser. En heeft daar een trailer met visboot in zijn schuur staan. Ik had al maanden voor wij naar Zweden gingen een berichtje naar hem gestuurd dat ik dolgraag een dagje met hem op pad wilde. En zo geschiedde! Hij leerde mij allerlei

technieken, zowel met kunstaas gooien, carolina-rig als ook verticalen. We hadden aan het eind van de dag samen meer dan 20 vissen geland! Snoek, baars en snoekbaars.

Vanaf dat moment is het bij mij heel hard gegaan. Want de muur in de bijkeuken hangt inmiddels vol met allerlei hengels. Ik droomde van een eigen boot, maar kwam er al snel achter dat dit een kostbare hobby is. Dus mijn keuze viel al snel op een belly-boat! In die periode kreeg ik

weer wat meer contact met Thijs Pols uit Hardinxveld-Giessendam, een goede vriend waar ik vroeger veel mee omging toen wij beide nog ons huis vol hadden staan met reptielen! Ik wist dat Thijs een fanatiek visser was, toen ik hem vertelde over mijn belly-boatplannen was hij ook al een tijdje aan het oriënteren. Al snel hadden we beide een Belly. Hij had een float plus (elektromotor) ik had alleen mijn flippers. Dit duurde een maandje of twee toen ging ik ook voor een float (nadat ik me het apenzuur had zitten flipperen tegen de stroming in van de rivier de Merwede).

Vanaf dat moment zijn we al meerdere keren naar o.a. Biesbosch en grindmeren geweest. Ook zijn zoon Ivar gaat nu mee met de belly-boat. Er is echt niets mooier dan langzaam varen tussen de rietkragen, futen, eenden en zwanen. Met 1 hengel in de hand verticalen met bijvoorbeeld een shad gericht op snoekbaars en baars en de andere in de hengelsteun steun al slepend met dood aas op snoek!



Het ontbreekt mij een beetje aan tijd om wat vaker een dag het water op te gaan. Het afgelopen jaar heb ik inmiddels tientallen snoeken gevangen met allerlei soorten kunstaas. Patrick had al snel door dat ik fanatiek was en ik hem enthousiast vertelde over de poldermonsters welke ik op het land kreeg. En vroeg mij of het zag zitten om de roofviscommissie een nieuw leven in te blazen. Na vele vragen van mijn kant, af-tasten en wat er precies de bedoeling van is zag ik

**R.HOOGGERBRUG**  
Timmerwerken



er wel een uitdaging in. Na wat goede gesprekken en bijeenkomsten zag ik het helemaal zitten. Ik maakte mijn ideeën kenbaar en hoe ik zelf een Waddinxveens roofvisclubje voor ogen heb. Het zal voor sommigen even wennen zijn, maar ik ken geen geheimen als het om vissen gaat. Als ik ergens goed heb gevangen schroom ik niet om dit met anderen te delen. Ik zou graag zien dat anderen dit ook doen. Niet zozeer dat een stek dan wordt overbevist, maar meer om iemand enthousiast te behouden wanneer er al een tijdje niets is gevangen. Ook het uitlenen van materiaal vind ik geen probleem, pak eens een set van een ander vast en voel het verschil! Zowel de stok als de molen/reel, lijn, kunstaas en actie van de hengel. Dure hengels werpen doorgaans erg fijn, maar geven uiteraard nooit een vangstgarantie.

Ook als ik iemand zie tobben met inwerpen, of veel te snel zie binnen draaien probeer ik op een subtiele manier iets bij te brengen. Zo had ik enkele maanden terug een groepje jonge gasten op de been gekregen, leende mijn hengel uit met een segmentvis en binnen een minuut of 20 ving 1 van die jonge knapen zijn eerste snoek! En ook nog eens rond de 70 centimeter. Zo'n jongen is gelijk helemaal trots en heeft daar de basis gelegd om er fanatiek mee door te gaan.

Mijn plannen zijn de volgende. Nu gaat het pas echt goed beginnen, de winter staat voor de deur! Zo wil ik ochtenden of hele dagen gaan organiseren voor iedereen die daar zin in heeft! Kunstaas, dood aas, dropshot of welke manier dan ook.



De jeugd heeft de toekomst, we zien vaak jongeren met hengels lopen langs de waterkant, maar wie heeft hen opgeleid? Weten ze hoe veilig te onthaken? Of een schepnet, hoe gebruik je die nu eigenlijk? Ook staat er een belly-boat demonstratie op de Pette plas in de planning. Hoe we dit gaan aanpakken kom ik later nog op terug. En ik wil nagaan wat de mogelijkheden zijn om het terugmelden van snoeken groter dan 80 centimeter binnen Waddinxveen te organiseren. We gaan wat vaker afspreken en samenwerken met de GHV Groen Hart. (Jeugd) visdagen, meetings en infoavonden. En staat er een roofviswedstrijd op de planning. Zodra we een mooie groep fanatieke roofvissers op de been hebben probeer ik, eventueel in samenwerking met GHV Groen Hart, een spreker te regelen welke wat dieper ingaat op de technieken, mooie viswateren of wellicht het maken van je eigen kunstaas? Laten we eerst maar een mooie groep bij elkaar krijgen. Dit alles ga ik uiteenzetten op de Facebook-pagina "Roofviscommissie HSV Waddinxveen" Like deze pagina als je ook graag op de hoogte wilt blijven van alle plannen en activiteiten.



## 60- JARIG BESTAAN HSV WADDINXVEEN PLUS PRIJSWINNAARS WOORDZOEKER EN BE- NOEMING ERELEDEN

Door: Peter Loef

Wat een prachtig jubileumfeest was dat!! Op 27 augustus 2022 vierden we in de Point in Waddinxveen met elkaar de 60-jarige verjaardag van onze vereniging. Tussen 16.00 uur en 18.00 uur was er een receptie georganiseerd en vanaf 18.00 uur een etentje voor onze vrijwilligers.

Wat een opkomst. Tijdens de receptie waren er ongeveer 65 aanwezigen. Onze vereniging telt 51 vrijwilligers waarvan een groot deel aanwezig was. "Zonder onze vrijwilligers geen vereniging!!", benadrukte de voorzitter in zijn openingswoord.

We waren ontzettend vereerd dat onder andere Burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis aanwezig was en ons toesprak.

Als voorzitter van deze prachtige vereniging die op dit moment 1427 leden heeft en één van de grootste verenigingen van Waddinxveen is, mocht ik de bijeenkomst openen.

Prijswinnaars Woordzoeker nummer 5  
We begonnen met de prijsuitreiking voor de winnaars van de woordzoeker uit ons clubblad Tussen Ruisend Riet nummer 4. Alle kinderen prijs dit keer en op de

foto met de Burgemeester. De prijswinnaars waren:  
1. Siem van der Mel  
2. Joshua Scheurwater  
3. Djael Koren

De troostprijzen waren voor Naomie Bras en Lizzy Zijderhand.  
En natuurlijk de foto in dit clubblad.

Ton Koren en Nico Smith benoemd tot Ereleden

Na de prijsuitreiking van de Woordzoeker werden twee leden tot Erelid benoemd. Ton Koren, in bijzijn van zijn vrouw en kleinzoon werd benoemd tot Erelid. Ton is al jaren lid van onze vereniging en is er altijd bij als de vereniging vrijwilligers oproept een activiteit te ondernemen. Ton zegt altijd, "Je bent lid van een vereniging niet alleen om te vissen, ook om met elkaar ervoor te zorgen dat we fijn kunnen blijven vissen!". Als tweede werd Nico Smith in bijzijn van zijn vriendin tot Erelid benoemd. Het is te veel om op te noemen wat Nico allemaal voor de vereniging doet. Hij is bezig met visstandbeheer, de kwaliteit van het viswater, de karpercommissie en organiseert de karperjeugdviscursus. Daarna ontving Guus Bras, die al Erelid was, maar in het verleden nog geen speldje en oorkonde had ontvangen, deze alsnog.

Alle drie werden door de voorzitter toegesproken en ontvingen van hem een oorkonde en een bos bloemen. De Burgemeester deed het speldje op.

Aan het eind van het officiële gedeelte gingen de Ereleden die aanwezig waren met elkaar op de foto. De totale groep Ereleden bestaat nu uit: Guus Bras, Ben de Bruin, Wim de Bruin, Aart Van 't Hof, Jan Langedam, Aat van Leeuwen (niet op de foto), Rinus Reichard, Nico Smith en Jan Verhoef.





Daarna sprak Aart van 't Hof als voormalig voorzitter de aanwezigen toe. Hij wees de leden erop dat we toch ook vooral moeten blijven genieten en ons moeten blijven verwonderen over alles wat de natuur ons biedt. Hij ging ook in op de toegenomen techniek in onze sport. Daarnaast noemde hij het belang om waakzaam te zijn op maatschappelijke trends die onze visport kunnen bedreigen en het belang daarom om met elkaar in gesprek te blijven met de maatschappij en politiek. Hij vroeg de Burgemeester daar oog voor te hebben.

Daarna sprak Erik Verhiest, bestuurslid van Sportvisserij Zuidwest Nederland ons toe. Als vereniging zijn wij lid van deze organisatie. Hij feliciteerde ons met een prachtige bos bloemen en benadrukte vooral dat wij als vereniging van veel meer faciliteiten gebruik zouden kunnen maken dan wat we nu doen. De kaartjes zijn gewisseld.

Vervolgens kwam Onno Terlouw, hoofd communicatie en onderzoek van Sportvisserij Nederland aan het woord. Ook hij feliciteerde ons en had een prachtig boek voor de nieuwe Ereleden meegenomen (zie foto). Daarnaast ontvingen wij als vereniging ter ondersteuning van het Jeugdvisseren twee foedralen vol met 4 meter hengeltjes. En of dat nog niet genoeg was een doos met grijpers en andere attributen om te gebruiken om de visstekken schoon te maken: <https://www.sportvisserij nederland.nl/.../vang5...> Hij riep ons op om naast de opschoondagen die we als vereniging organiseren consequent bezig te zijn onze leden en mede vissers alert te blijven maken om na iedere keer vissen onze plek gedurende 5 stuks vuil op te rapen (te vangen). Ook hij nodigde ons uit meer gebruik te maken van hun faciliteiten. Zeker voor het Jeugdvisseren. Zie de foto's. Ik stop in ieder geval een knijper netjes opgeklapt in mijn vistas en zal iedere keer als ik ga vissen mijn visplek na afloop schoonmaken.

Vervolgens sprak Burgemeester Nieuwenhuis ons toe. Hij gaf aan het bijzonder te waarderen aanwezig

te mogen zijn en dat ook belangrijk te vinden voor de binding vanuit de Gemeente met haar inwoners. Als vereniging leveren we een belangrijke toegevoegde waarde aan het welzijn van vele inwoners in de Gemeente Waddinxveen, jong en oud. Kinderen worden onder andere met de Jeugdviscursus in contact gebracht met de natuur. Ook ging hij in op het incident kortgeleden met de maaiboot. Ook de Gemeente was verrast omdat dit niet het werk van de Gemeente was maar van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij benadrukte toch vooral met elkaar in gesprek te blijven omdat we hiermee ook publiekelijk de mensen van de Gemeente aanspreken die elke dag hun best doen alles zo goed mogelijk te organiseren. Het is belangrijk dat het periodiek overleg wat wij eens per vier maanden met de Gemeente hadden en al even niet meer, weer wordt opgepakt.

De voorzitter sloot onder dankzegging aan alle aanwezigen en sprekers ook de sponsors Tandartspraktijk de Boemerang (hoofdsponsor), Houtman en de Vogel Makelaardij, Carpspots, Wielaard Fietzen, cafetaria de Bulldog, @Drukkerij-A2, Scoutben, Van Amerongen Timmerbedrijf, Jercin Baits en Ronald Hoogerbrug Timmerwerken. Ook bedankt hij de aanwezigheid van de hengelsportvereniging BHSV uit Bodegraven en hengelsportvereniging GHV Groene Hart voor de bloemen.

Ook een woord van dank aan onze gastheer Job van De Point voor de geweldige service en het heerlijke eten.

En tot slot dank wederom aan RTW Nieuws uit Waddinxveen en omstreken die weer een reportage van dit event zal maken wat op korte termijn beschikbaar zal komen.

Dank voor de mooie woorden van allen in het receptieboek!

Veel vis plezier en tot aan de waterkant!!

## VACATURE SECRETARIS BESTUUR

Door Peter Loef

Nog steeds hebben we als bestuur een vacature voor de functie van secretaris. Zou je wel eens willen weten dat deze functie inhoudt, laat het ons dan weten. Je kunt bellen met Peter Loef, voorzitter van de vereniging. Samen bespreken we dan, wat je kunt doen.

Door: Martijn Snel

Vanaf oktober als de dagen korter en kouder gaan worden, begint het roofviseizoen voor mij. Ik zoek dan graag de polders op vanwege de vaak uitstekende visstand. Omdat het water nog geen al te lage temperatuur heeft bereikt, zijn de rovers nog actief en kan je ze vinden door actief op zoek te gaan naar de scholen met aasvis. Zie je futen of aalscholers zwemmen dan weet je dat je in goede richting komt. De voorns en ruisvoorns zwemmen vaak vlak onder het wateroppervlak en een jagen-de snoek verradt zich door een grote kolk te slaan tussen de aasvissen. Met een polaroidbril zijn de aasvissen ook wat beter te zien dus zorg dat je zo'n bril bij je hebt. Soms gebeurt het dat een snoek of baars het kunstaas volgt en met een polaroidbril valt dat eerder op en kan je de vis vlak voor de kant verleiden tot een aanbeet. Zonder bril is het vaak te laat dat je deze ziet, dan slaat de vis op de vlucht en dus een gemiste kans.

#### Het materiaal

Omdat de snoeken meestal niet van het formaat krokodil zijn in de polder, vis ik graag zo licht mogelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Met weinig wind is een spinhengel van 10 tot 15 gram en als

aas kleine, ondiep lopende plugjes plus spinners het gereedschap.

Mijn favoriete spinners zijn van Mepps en Ondex en dan onverzwaard maatje 1 of 2. Rapala Original of Jointed van 7 cm doen het ook perfect. Ze hebben ongeveer dezelfde lengte als de aasvissen. De snoek en baars jagen hier volop op. Waait het wat harder dan vis ik met een iets zwaardere hengel 15 tot 25 gram en laat ik de spinners thuis. Daarvoor vis ik in de plaats met een shad met een heel licht loodkopje. Kleine shadjes van Westin en Spro zijn perfect met een loodkopje van 3 of 5 gram. Een molen met een goede slip is dan een must en daarom vis ik zelf graag met molens van Shimano of Daiwa uit de 1000 tot 3000 serie met een gevlochten hoofdlijn van 10/00 of 12/00.

Ook een lichte baitcaster met een reel zet ik graag in als de omstandigheden wat heftiger zijn met de wind, maar pas op met werpen tegen de wind in want anders gooi je een prui! Kleine jerkbaits en spinnerbaits zijn het soort kunstaas wat ik dan graag gebruik. De lengte van de hengels zijn doorgaans niet langer dan 200 cm tot 230 cm omdat er vaak korte worpen worden gemaakt en vanwege de (Wilgen) bomen langs de slootkant. Een stalen onderlijn van 40 cm met een stevige wartel is een must. En koop er



1 die van goede kwaliteit is met een stevige speld op het uiteinde. Onthaaktang en een kniptang zijn ook verplichte kost als je gaat roofvissen.

#### Op zoek naar de snoek

Vaak jagen de snoeken op kleine aasvissen en dan is het belangrijk je kunstaas daaraan aan te passen. En natuurlijk zwemmen er genoeg baarzen in de polder die met klein aas perfect te vangen zijn. Ik begin met vissen als het net licht begint te worden omdat het nog erg rustig is en de vissen zich wat vaker laten zien dan overdag.

Bruggen, kruisingen van sloten en afgestorven plompenvelden zijn de plekken waar ik graag wat langer vis. Overhangende bomen en bootjes zijn goede stekken. Vooral met felle zon zoeken de rovers de schaduw op. Kleine gemalen en stroompjes zijn ook hele interessante stekken en zeker na flinke regenval. Dan staan deze aan en zorgt de stroming ervoor dat visjes gaan azen en vervolgens de rovers activeert tot jagen. Loop na twee worpen niet gelijk verder maar maak wat extra worpen. Dit zijn namelijk plekken waar de snoek graag vertoeft. Ook kleine slootjes herbergen vaak snoeken mits ze in verbinding staan met een groter stelsel.

Gaat de watertemperatuur verder naar beneden dan zoeken de aasvissen de diepere plekken op en vormen ze dichte scholen. Vaak zijn bruggen of duikers dan goede hotspots en vind je daar ook de ro-



vers dichter bij elkaar. Je kan zo op 1 plek meerdere snoeken vangen.

Kortom de polder is een geweldige plek om een dag te vertoeven en te genieten van de rust en de ruimte!!





Door: Peter Loef

Jaarlijks organiseert de wedstrijdcommissie een bijeenkomst met alle leden van de wedstrijdgroep om het seizoen af te sluiten en de planning voor het volgende jaar te bespreken. Dit jaar gebeurde dat op 17 december in de Point in Waddinxveen.

De wedstrijdcommissie bestaat uit Rinus Reichard, Martin van Leeuwen en Gert van de Bosch. Als voorzitter van de HSV Waddinxveen was ik net als voorgaande jaren uitgenodigd aanwezig te zijn. Met veel plezier deed ik dat.

Wat iets zegt over de positie van deze actieve groep in onze omgeving is dat het grootste deel van de leden van buiten Waddinxveen komt. Er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd. Voor volgend jaar staan er weer 18 op het (concept)programma.

Op de website bij de wedstrijdcommissie Wedstrijdcommissie - HSV Waddinxveen is regelmatig een verslag te vinden van de wedstrijden. Rinus Reichard doet dat met veel passie en plezier. Op de website ook de uitslag van het jaar 2022. Overall winnaar voor 2022 was Rinus Reichard.

Tijdens de bijeenkomst kondigde Rinus aan dat hij graag wil gaan werken aan een rustige overdracht van zijn werk aan een opvolger. Hij doet dit al jaren en vindt het belangrijk dat wat er door de jaren heen is opgebouwd voortgezet wordt.

Het bestuur bedankt de commissie en alle leden van deze wedstrijdgroep voor hun inzet en betrokkenheid!!



Door: Peter Loef

Al sinds 1993 gaan Marcel van Leeuwen en ondergetekende met tussenpozen van soms een paar jaar in verschillende samenstellingen met vrienden en inmiddels ook met een van onze zonen, op visvakantie naar Frankrijk. Regelmatig gaat ook Marco Spee mee.

Onze tweede trip ooit, die een enorme indruk op ons heeft gemaakt, was de trip van Marcel en mij in 2012 naar Badgers Holt in Zuid-Frankrijk. Een heel klein betaalwaterje op een complex waar ook het water Serreire gelegen is. In 2009 heb ik daar samen met Marco Spee voor de eerste keer geweest.

Badgers Holt herbergt vooral zware en zwaargedresseerde karpers. In 2022 was het gemiddeld gewicht van de gevangen karpers 21 kilo. Het water is druk bevist en al twee jaar vooruit volgeboekt. Op de website staat met dikke letters de volgende tekst: Please note that this lake is only suited to very experienced carp anglers - It is not easy. Deze vissen hebben alles van de beste karpervissers al wel gezien en vangen is een kunst. Er zijn weken dat de vissers al blij zijn met een vis!

En de voortuitzichten waren ook niet zo goed dit keer, de drie weken voorafgaand aan onze week was er slechts 1 vis gevangen. Toevallig op dat moment de zwaarste vis van het water op 27 kilo. Deze vis is al enorm oud en de laatste jaren ook snel in gewicht aan het terugzakken. Kort geleden was deze vis nog boven de 30 kilo. De zwaarste vis die op dit water heeft gezwommen was 35 kilo.

De voorbereiding op deze trip begon eigenlijk al drie jaar geleden. Zoals eerder al gezegd is dit water al twee jaar vooruit volgeboekt. Door corona duurde het voor ons in

totaal drie jaar voordat het zover was. We wilden nog een keer naar deze magische omgeving toe. Het is een watertje wat in de vorm van een taartpunt tussen de heuvels ligt. Je hebt er ook geen bereik en als de wind goed staat heb je WIFI. Het is besloten met aan de ene kant een heuvel met hoge bomen en aan de andere kant een heuvel met gras tot aan een boomrand naar de top van een heuvel. Op de plek van het smalle deel van de taartpunt van het water, komt er een bergstroompje het water in. Hierin zit veel natuurlijk voedsel. We hadden best angst dat het erg zou gaan regenen. Onze ervaring was namelijk dat er met die regen een stroom voedselrijk water de berg afstroomde het meertje in. Plus dat in deze tijd van het jaar, het vooral een koude stroom water zou zijn die een negatieve invloed zou hebben op de activiteit van de karpers.

Het water ademt de sfeer uit van Redmire Pool. Voor veel van de oudere vissers onder ons een bekend legendarisch karperwater waar het 'ooit' begon met de vangsten van Richard Walker (Clarissa 44 lb) en Chris Yates (The Bishop 51lb 8oz). Een kijktip zijn de fimpjes op Youtube 'Passion or Angling'.

Op de heenreis hadden we een hotelletje geboekt. Eenzelfde hotelletje als waar we ook al eens eerder waren geweest. Zo'n tussenstop verlengt je vakantie en maakt de reis ook wat rustiger. Je komt ook meer uitgerust aan. Zeker voor twee mannen van 58 jaar, die moeten toch wat rustiger aan doen. 😊

We vissen bij dit soort trips altijd 'om en om'. Op die manier vangen we allebei net zo veel. Meestal is er namelijk een hengel die goed loopt en als je het dan toevallig niet treft, dan ben je de hele week alleen maar vis van je maat aan het fotograferen. We hadden van tevoren ge-



zegd dat we al blij zouden zijn als we beiden één vis zouden vangen. We hebben daar al twee keer een jaar gehad dat we de hele week niets vingen of maar een paar.

Marcel was dit jaar aan de beurt om zijn voorkeur uit te spreken voor de plek waar hij zijn hengels zou ingooien. Je kunt in feite kiezen voor het achterste deel bezien vanaf de smalle taartpunt van het water of voor het deel aan de damwand. Marcel koos voor het smalle deel waar je meer variatie hebt in stekkeuzen.

De zaterdag verliep rustig. En ook de zondag was stil. Voor ons geen verrassing. We hadden ons immers ingesteld op maximaal twee vissen. Plotseling, net na het avondeten kreeg ik een run op mijn middelste hengel. De vis voelde direct goed aan. Het bleek een vis van 24 kilo en 350 gram te zijn, wat een start (hopelijk)!!

Er is een hele strikte manier van de vis scheppen, wegen en fotograferen voorgeschreven. De eigenaar is namelijk bijzonder zuinig op zijn vissen, en terecht. Je vist weerhaakloos en de vis moet als het even kan al in het net in het water worden onthaakt. Vervolgens het net en al in de sling doen en er daarbij voor zorgen dat de vinnen netjes tegen de buik van de vis aan zitten. Vervolgens direct aan de weger hangen en van de weegschaal direct het water weer in. De onthakingsmat moet je dan zonder bodem in het water leggen en daar dan de vis in doen en in het water fotograferen. Maar wat een ongehoop bij ons beiden, al op de tweede dag van de trip een vis en wat voor een. Fijn dat we met de weegschaal die we gebruikten de schaal al op -3,5 kilo konden instellen, wat het gewicht was van een nat schepnet en een natte onthakingsmat.

De volgende ochtend ging de linker hengel af en was het Marcel zijn beurt. En wat een geweldige spiegel kwam er uit. Een vis die al twee jaar niet gevangen was en nu 20.4 kilo woog. Een nieuw topgewicht ook. Dat is ook het leuke van het water. Er ligt een logboek waarin alle vissers beschrijven wat ze gevangen hebben en of ze vis hebben verspeeld. Ook hangt er een lijst met 'the most wanted' vissen uit het meer. Daarbij de laatste vangstdatum en hun topgewicht ooit. Daarnaast nog een boek met foto's van andere vissen met diezelfde gegevens.

Met twee vissen al op de maandagochtend wisten we niet wat er misschien wel eens zou kunnen gaan gebeuren. Iets wat we beiden niet durfden te hopen en ook niet echt durfden uit te spreken.

Maandavond was het mijn beurt. Een schub van 21.8 kilo. En 's nachts om 2.30 uur was het de beurt aan Marcel. En wat een ongelooflijke vis wist hij te vangen. Een bijzonder beschubde spiegel van 21.5 kilo. Een vis die er ook al een paar jaar niet uit was gekomen. Om 9.00 uur op de dinsdagochtend wederom een schub voor mij. Op de dinsdag vingen we in totaal vier vissen wat ons totaal toen al op 7 zette.



Ongelooflijk als je ziet wat er die weken voorafgaand was gevangen. We hadden een ding wat in ons voordeel sprak. De luchtdruk zakte vanaf zondag van 1030 naar 1003 op maandag. Een enorme omslag plus dat het begon te regenen. Op zich goed, maar angstig gelet op de ervaringen die we met veel regen op dit water hadden.

Wat er toen voor de woensdag zou gaan gebeuren overtrof onze stoutste dromen en is ook ongelooflijk in de historie van Badgers. Woensdagnacht om 2.00 uur krijgt Marcel een run en hij zegt direct: 'Jeeeeetje, dit heb ik nog nooit gevoeld, wat een logge kracht!!!' Een dril die eeuwen leek te duren en in ieder geval tenminste 20 minuten. Marcel drilt niet voorzichtig, maar hier was geen kruid tegenop gewassen. De vis week uit naar de damwand van het water. Helemaal vanaf de rechterkant van Marcel zijn hengels naar links. Er ligt daar een grote duiker/ponton in het water waar je de vis makkelijk op kunt verspelen. Marcel wist de vis terug te halen en de eerste glimp in de hoofdlamp liet ons beiden schrikken. Als oude mannen werden onze benen als pudding ondanks toch heel wat ervaring te hebben. Marcel wist de vis naar de kant te krijgen en ik kon hem scheppen. Ik trok het net naar ons toe en pakte het koord om de vis te kantelen. Wat we toen zagen konden we beiden

niet geloven. We keken elkaar aan en vielen elkaar in de armen als een verliefd puberstel. We onthaakten de karp, wat een grote bek had dat beest. We rolden het net op en lieten de sling eronder glijden. Toen de volgende klus, het net optillen en naar de driepoot tillen om het net aan de weger te hangen. Het ongelooflijke gebeurde, 30.35 kilo!!!! Een dertig kilo vis voor Marcel en wat voor 1. Een schub van 1.06 meter lang. Marcel schreeuwde het uit!! We haalde de bodem uit de onthakingsmat en legden die in het water. Ik pakte het statief en plaatste de camera en de lamp daarop. We hadden na zeven vissen inmiddels ook een routine ontwikkeld in het doen van onze dingen op zo'n moment. Dat mag ook wel overigens na 30 jaar samen vissen. Ondertussen trok Marcel zijn waadbreek aan en stapte het water in, waar de vis al in de mat lag. Marcel kon beginnen om de vis uit het net en de sling te halen.

Dus alles klaar voor het geweldige moment om de foto's te gaan nemen. En wat toen gebeurde geloof je alleen als je erbij bent geweest. Op hetzelfde moment als we willen beginnen met het nemen van de foto's, krijg ik een run op mijn middelste hengel. Hoe bestaat het, precies op dit moment zelden we tegen elkaar. Ik pak de hengel op en heb dezelfde ervaring als Marcel, net alsof er een vuilniszak met water erin aan je hengel hangt, echt geen beweging in te krijgen. De vis bleef zelfs stil liggen. Ik dacht ook dat ik vastzat. Er kwam langzaam beweging in. De vis zwom langzaam maar erg rustig naar het ponton. Ik moest echt uit alle macht trekken om de vis naar mij toe te halen. Dat lukte niet..... Ik voelde dat de vis achter het betonnen ponton zat de lijn schuurde langs de stenen. Rustig blijven nu en niet te hard trekken. Gelukkig kwam de vis langzaam terug. De dril was nu echt begonnen. Stiekem dacht ik dat ik er een meerval aan had zitten. De dril duurde en duurde maar en ik had gewoon echt geen controle, dit ondanks de drie pons hengels waar ik mee vis. Maar ondertussen stond Marcel nog in het water met zijn 30 kilo vis. Hij probeerde de vis in de sling terug te krijgen om mij te helpen. Na zo'n 30 minuten kon Marcel de vis scheppen. We keken snel en zagen dat het een grote vis was, maar gingen eerst zijn vis fotograferen. Ik rolde het net op en klemde het tussen twee palen waarmee de kant werd gestut.

We fotografeerden de vis van Marcel. Wat een beest. De topvis (op dat moment) van het water.

Nadat we de vis van Marcel hadden teruggezet, snel naar mijn vis en hetzelfde ritueel met het net, sling en wegen herhalen. En wat we toen zagen geloofden we zelf niet. Nog zwaarder dan die van Marcel, precies 32 kilo!!!!!! Waar we dachten dat Marcel de topvis van het water had gevangen, ging deze vis daar nog eens een keer overheen. We waren toen beiden echt de kluts even kwijt. Binnen een uur tijd, de twee topvissen van Badgers Holt op de kant!!! Hoe bestaat het. Waren we maar zo wakker geweest om met beide vissen op een foto te



gaan. Met mijn kantoorarmpjes kon ik de vis bijna niet tillen, wat op de foto's ook te zien is.

Wat ons betreft was het klaar!!! Maar aan de andere kant was het pas woensdagochtend vroeg!!! En nu al negen vissen waarvan zeven vissen boven de 20 kilo waarvan twee daarvan boven de 30 kilo!!! Dat dat ons nog mocht gebeuren. Meestal zie je dit alleen in films of in de verhalen van anderen.

We keken elkaar woensdagochtend bij het ontbijt aan en wisten beiden niet wat er gebeurde. Uit gekkigheid keken we naar het A4tje aan de muur met 'the most wanted' vissen. We hadden er al vier van die lijst gevangen waar er 12 op stonden. We wezen er nog twee aan, die we nog wel zouden willen vangen. En jullie raden het al, ook die vissen kwamen eruit en ook nog in de volgorde die we hadden aangewezen. Echt niet te geloven alsof er iemand deze week aan het regisseren was. In de laatste nacht kregen we nog twee runs waarvan we er een ver-speelde. Maar tot het laatste moment dus volop leven.

In totaal vingen we 16 karpers: 2 vissen boven de 30 kilo, 2 vissen boven de 25 kilo, 8 vissen boven de 20 kilo, en 4 vissen boven de 15 kilo.

Op zaterdagochtend vertrokken we moe maar voldaan weer naar huis. De week na ons werd er aan het eind van de week één vis gevangen. Heeft het ons toch ook eens een keer meegezet en plus dat we toch wel iets goeds



zullen hebben gedaan. Badgers Holt was een mooi boek in onze viscarrière wat we met een heel goed gevoel sluiten!!!



Door: Peter Loef

**Bestaat er een vis die zich ook over het land kan verplaatsen?**

Ja. In Azië en Afrika leeft een vis die soms in een half uur een afstand van 100 meter over land kan afleggen. Deze vissen noemt men Mudskippers. Ze verblijven soms dagenlang op het droge en ze kunnen zelfs mangroves beklimmen.

**Hoe lang is de grootste vis ter wereld?**

De grootste vis ter wereld is een walvishaai. De gemiddelde walvishaai meet ongeveer 8 meter, maar de grootste die ooit werd gevangen, is 118 meter lang en weegt meer dan 20.000 kilo. De grootste haai is echter ook de minst gevaarlijke, want hij eet alleen plankton.

**Hoeveel vissoorten bestaan er?**

Er zijn ongeveer 30.000 vissoorten. Dat aantal verandert voortdurend omdat er constant nieuwe vissoorten ontdekt worden en andere uitsterven. Bij geen van de dieren komt zo'n grote verscheidenheid aan vormen en kleuren voor als bij de vissen.

**Hoeveel volt kan een sidderaal opwekken?**

Een sidderaal kan meer dan 600 volt opwekken en kan zelfs een paard verlammen. Deze zoetwatervis uit Zuid-Amerika gebruikt stroomstoten om zijn weg te vinden in het donkere water. Ze worden om de 20 á 50 seconden opgewekt als hij zich voortbeweegt.

**Bestaan er lichtgevende vissen?**

Ja. Lantarenvissen en zeeduivels zijn voorbeelden van vissen met lichtgevende klieren in hun lichaam. De lantarenvissen heeft verschillende rijen 'pareltjes' langs de zijkant van zijn kop en zijn lichaam. Dit helpt hen om beter te kunnen zien op grote diepten.

**Krijgt een haai een nieuwe tand als hij er één kwijtraakt?**

Ja. Haaien kunnen steeds weer nieuwe tanden krijgen. Als er een tand afbreekt of uitvalt, begint er meteen een nieuwe tand te groeien. Raakt die tand na een tijdje ook los, dan is de volgende reservetand aan de beurt. Sommige haaien hebben wel vier rijen reservetanden. Een haai kan zijn leven lang van gebit veranderen en produceert in totaal ongeveer 10.000 tanden. Op het strand vind je soms fossiele, zwart geworden haaientanden.

**Cafeteria de Bulldog**  
 Willem de Rijkelaan 182 | 2741 VK Waddinxveen | Tel. 0182 61 81 15 | cafetariadebulldog.nl

In iedere uitgave van dit blad plaatsen we een woordzoeker of een ander leuk spel voor de jeugd. Er worden prijzen uitgereikt aan alle kinderen die meedoen.

Wel worden er drie lootjes getrokken wat dan de nummers 1, 2 en 3 zijn. Zij krijgen als extra prijs een foto van hunzelf met hun prijs in het volgende blad.

F	T	T	K	R	E	W	R	U	U	V	O	R	O	R
W	T	L	P	R	O	O	S	T	F	R	S	W	A	B
L	M	R	A	A	J	D	U	O	L	B	Z	F	B	L
W	C	T	W	H	S	E	J	P	A	H	S	N	L	O
K	G	G	E	Z	E	L	L	I	G	T	L	E	Q	B
J	F	A	M	I	L	I	E	E	E	I	P	L	S	E
R	S	K	Z	P	V	Y	L	K	C	A	G	L	T	I
K	H	D	U	W	N	L	E	H	L	G	Q	E	E	L
C	O	O	X	E	A	N	T	F	Z	N	U	T	R	O
E	L	L	R	H	K	S	L	F	X	E	P	F	R	M
Z	J	U	K	O	H	E	G	O	J	J	X	A	E	T
Y	I	R	O	O	P	P	N	E	S	N	E	W	T	S
C	P	B	W	P	A	O	D	M	X	P	L	B	J	E
S	G	F	A	R	A	A	J	W	U	E	I	N	E	E
N	E	L	L	A	N	K	U	S	D	N	Y	A	S	F

AFSTEKEN	GEZELLIG	NIEUWJAAR	STERRETJES
AFTELLEN	HAPJES	OLIEBOL	VUURWERK
APPELFLAP	KLOK	OUDEJAAR	WENSEN
FAMILIE	KNALLEN	PIJL	
FEEST	LICHTSHOW	PROOST	

©Crea met Kids/De Knutseljuf

**Drukkerij A2**

**AL JE COMMUNICATIE STEENGOED GEREGLGD**

Coenecoop 589 - 2741 PT Waddinxveen - 0182 - 63 01 33  
E info@drukkerij-a2.nl - W www.drukkerij-a2.nl

**Timmerbedrijf Van Amerongen**

**Tel: 06-20 37 16 72**



## KALENDER

Hieronder voor zover nu bekend, interessante data in 2023 aangaande activiteiten van onze vereniging.

<b>16 januari</b>	Bestuursvergadering
<b>13 maart</b>	Bestuursvergadering
<b>18 maart</b>	Nationale opschoondag (ochtendeel)
<b>18 maart</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn - wedstrijdcommissie
<b>25 maart</b>	Wedstrijd witsvis Heimanswetering* vanaf molen - wedstrijdcommissie
<b>8 april</b>	Wedstrijd witvis Amsteldrecht* vanaf sluis - wedstrijdcommissie
<b>15 april</b>	Wedstrijd witvis Ringvaart* Leimijden-Oude Wetering - wedstrijdcommissie
<b>22 april</b>	Wedstrijd witvis (extra) Oude Rijn Aphen- Woerden - wedstrijdcommissie
<b>24 april</b>	Algemene Ledenvergadering (avond)
<b>6 mei</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Oudhoornsweg - wedstrijdcommissie
<b>8 mei</b>	Bestuursvergadering
<b>13 mei</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Futenbos - wedstrijdcommissie
<b>27 mei</b>	Wedstrijd witvis Gouwekanaal Vanaf kleine sluit - wedstrijdcommissie
	Jeugdviscursus * (ondanks data voorbehoud geef al vast wel op)
<b>10 mei</b>	Theorie maandagavond
<b>17 mei</b>	Theorie maandagavond
<b>24 mei</b>	Theorie maandagavond
<b>13 mei</b>	Praktijk zaterdagochtend tot 14.00 uur
<b>20 mei</b>	Praktijk zaterdagochtend tot 14.00 uur
<b>27 mei</b>	Praktijk zaterdagochtend tot 14.00 uur
<b>3 juni</b>	Bestuursdag
<b>3 juni</b>	Wedstrijd witvis (extra) Oude Rijn 3-kamp Mp/Wa/Ze Kouderkerk-Rijndijk - wedstrijd
<b>10 juni</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Buitenkerk - wedstrijdcommissie
<b>17 juni</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Witte Hek - wedstrijdcommissie
<b>23 t/m 25 juni</b>	Jeugd Vis Karperkamp
<b>1 juli</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Rijndijk ri Leiden - wedstrijdcommissie
<b>3 juli</b>	Bestuursvergadering
<b>15 juli</b>	Wedstrijd Heimanswetering* Vanaf Molen - wedstrijdcommissie
<b>29 juli</b>	Wedstrijd witvis Amsteldrecht Brede stuk - wedstrijdcommissie
<b>5 augustus</b>	Wedstrijd witvis Oude Rijn Witte Hek - wedstrijdcommissie
<b>19 augustus</b>	Wedstrijd witvis Heimanswetering* Vanaf molen - wedstrijdcommissie
<b>26 augustus</b>	Wedstrijd witvis Amsteldrecht* Nieuwe kwekerij - wedstrijdcommissie
<b>9 september</b>	Wedstrijd witvis (extra) Amsteldrecht Ring Zevenhuizen - wedstrijdcommissie
<b>11 september</b>	Bestuursvergadering
<b>16 september</b>	BBQ met vrijwilligers
<b>16 september</b>	Amstel-Nes (extra) Koppelwedstrijd - wedstrijdcommissie
<b>30 september</b>	Aarkanaal Ijsbaan - wedstrijdcommissie
<b>2 oktober</b>	Bestuursvergadering
<b>7 oktober</b>	Oude Rijn - wedstrijdcommissie
<b>21 oktober</b>	Oude Rijn Molenbrug - wedstrijdcommissie
<b>11 november</b>	Onderhoudsochtend
<b>2 december</b>	Oude Rijn (extra) Futenbos-Ijsbaar - wedstrijdcommissie
<b>16 december</b>	?? Seizoensprijsuitreiking - wedstrijdcommissie
<b>18 december</b>	Bestuursvergadering